

Η διευκόλυνση της εξάσκησης της «ΨΗΦΟΥ» των αποδήμων και η επανεκκίνηση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Δρ. Κώστας Καρράς

Τα δεδομένα

Σύμφωνα με το ελληνικό σύνταγμα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Το ελληνικό σύνταγμα καθορίζει επίσης το «Ποιος είναι Έλληνας;». Εδώ το θέμα γίνεται μεν κάπως πολυσύνθετο και πολύπλοκο, αλλά στην ουσία είναι μόνο φιλοσοφικό. «Χρειάζεται να γίνει», όπως λένε οι Ακαδημαϊκοί, «μια ακαδημαϊκή συζήτηση». Σύμφωνα με το ισχύον ελληνικό σύνταγμα, πέρα από τους ήδη Ελληνικής Υπηκοότητας Έλληνες, Έλληνας μπορεί να γίνει όποιος μπορεί να αποδείξει, ότι σε κάποια "προηγούμενη" γενεά, είχε Έλληνα ή Ελληνίδα πρόγονο. Σε κάποια "προηγούμενη" γενεά, χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. (Ας μου επιτραπεί εδώ, μια και η γενετική είναι το επιστημονικό μου πεδίο, να κάνω μια παρατήρηση/συμπλήρωση: Όταν γράφτηκε το ελληνικό σύνταγμα, η μέθοδος της D.N.A. ήταν άγνωστη. Έτσι σήμερα το γενεαλογικό χρονικό βάθος, μπορεί να φτάσει μέχρι τον πάτο). Μπορούμε να κάνουμε όπως ανέφερα μια ακαδημαϊκή συζήτηση, αλλά και εδώ είμαι της άποψης πως δεν χρειάζεται να γίνει καμία αλλαγή στο Ελληνικό Σύνταγμα.

Το ιστορικό

Το αίτημα μιας απλούστερης εξάσκησης της «ψήφου» των αποδήμων είναι τόσο παλιό, όσο και η ίδια η μετανάστευση. Ειδικά οι Έλληνες που μετανάστευσαν στις Ευρωπαϊκές Χώρες, αμέσως μετά το ξεπέραςμα των πρώτων δυσκολιών και τον προσανατολισμό τους στο νέο τόπο διαμονής τους, ίδρυσαν στις χώρες υποδοχής τις Ελληνικές Κοινότητες, ή εκεί που ήδη υπήρχαν, π.χ. στην Στουτγάρδη, ενσωματώθηκαν σ' αυτές. Προτού όμως «προκάνουν», για να χρησιμοποιήσω την έκφραση του αγαπητού Φλωράκη, «να σταθούν στα πόδια τους και να ασχοληθούν με τα πολυάριθμα μεταναστευτικά προβλήματα», ήρθε η χούντα στην Ελλάδα. Οι Ελληνικές Κοινότητες και η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, αγωνίστηκαν κατά πρώτο και κύριο λόγο για το «γκρέμισμα» της χούντας και μετά για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας. Όμως η συμβολή τους στο στερέωμα της Δημοκρατίας ήταν περιορισμένη, αφού τότε, όπως και σήμερα, για να πάρουν μέρος στις εθνικές εκλογές έπρεπε και πρέπει ακόμα να παρουσιάζονται προσωπικά στα εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα. Οι Ελληνικές Κοινότητες της Ευρώπης και οι Ομοσπονδίες τους αξιοποιούσαν κάθε ευκαιρία που τους προσφέρονταν και έθεταν το αίτημα της «ψήφου» προς συζήτηση. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) κατέβηκε το 1978 στην Αθήνα και στις συναντήσεις που είχε με την Ελληνική Κυβέρνηση και με όλα τα ελληνικά κόμματα, συζήτησε τα καυτά μεταναστευτικά προβλήματα των Ελλήνων της Γερμανίας. Σαν πρόεδρος της ΟΕΚ, παρέδωσα στον τότε υπουργό εργασίας κ. Κωνσταντίνο Λάσκαρη, μία Λίστα αιτημάτων, όπου η «ψήφος», αμέσως μετά τα αιτήματα:

- (1) της «νομικής αναγνώρισης» της ΟΕΚ και των Ελληνικών Κοινοτήτων,
- (2) της άδειας παραμονής σε συνδυασμό με την σχολική μόρφωση των παιδιών μας,
- (3) το δικαίωμα ψήφου „Kommunalwahlrecht“ στους εδώ Δήμους και Κοινότητες,

ήταν το τέταρτο κατά σειρά αίτημα. «Εμείς θέλουμε να σας δώσουμε το δικαίωμα να ψηφίζετε από τον τόπο διαμονής σας, αλλά οι Γερμανικές αρχές έχουν αντιρρήσεις», ήταν η απάντηση που πήραμε από τον κ. Λάσκαρη.

Το 1982 θέσαμε εκ νέου το ίδιο υπόμνημα στην τότε νέα Ελληνική Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Στον προεκλογικό αγώνα το ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί στους Έλληνες μετανάστες την άμεση λύση της «ψήφου». Από τότε έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια. Στο σημείο αυτό ταιριάζει να αναφερθούμε στην περίπτωση του Κόσσοβου. Η Ελλάδα, η χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, η χώρα του Πλάτωνα, του Σωκράτη και του Αριστοτέλη με μια σε όλους τους τομείς πλούσια πολιτιστική παράδοση χιλιάδων χρόνων, δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να λύσει ένα πρόβλημα που το μικρό και νεογέννητο Κόσοβο, προτού καλά-καλά σταθεί στα πόδια του, είχε ήδη λύσει.

Τι κάνουμε τώρα;

Η σημερινή Ελληνική Κυβέρνηση, και μάλιστα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τόσο προεκλογικά όσο και στις προγραμματικές δηλώσεις του στην βουλή, δείχνει πως είναι αποφασισμένος να δώσει επί τέλους ένα «τέλος» σ' αυτό το θέμα. Που θα σήμαινε: *Οι Έλληνες απόδημοι να μπορούν από τον τόπο διαμονής τους να εξασκούν το δικαίωμα ψήφου*. Μια διακομματική επιτροπή της ελληνικής βουλής κατέληξε σε μια συμφωνία. Οι ομογενείς όμως αντιδρούν:

[Ομοσπονδία Κοινοτήτων Γερμανίας: "Αγανάκτηση και θυμό" για την απόφαση της διακομματικής ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΩΝ: "Χωρίζετε τους Έλληνες της διασποράς"](#)

[Υφ. Εξωτερικών: "Θεωρώ ότι είναι σοβαρό λάθος, αν όχι και ντροπή" το όριο των 35 ετών](#)
["Εγώ που πήγαίνα τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι διακοπές στην Ελλάδα ψηφίζω; "](#)

[«Δεν γινόμαστε πολίτες με ημερομηνία λήξης!»](#)

[Συμφωνία για "ψήφο του απόδημου" με αποκλεισμό της νέας γενιάς και όσων αγωνίστηκαν για το στόχο](#)

Η συζήτηση πάνω στα υπέρ και στα κατά της «διακομματικής συμφωνίας» έχει ήδη μπει στο αυλάκι. Οι οργανώσεις των Ελλήνων της διασποράς, που η οικονομική κρίση τις είχε αδρανοποιήσει, ξαναβρίσκουν την φωνή τους. Μια ελπιδοφόρα κινητικότητα εμφανίζεται στον χώρο του Απόδημου Ελληνισμού. Και αυτό το οφείλουμε, και πρέπει να το πούμε, στον Κώστα Μητσotάκη. Οι απόδημοι Έλληνες είναι εδώ. Ζουν και υπάρχουν.

Ποια είναι η θέση των απόδημων;

Τώρα που ξαναζωντανέψαμε, πρέπει στο θέμα της «ψήφου» να πάρουμε μια ξεκάθαρη και καλά τεκμηριωμένη θέση.. Εμείς να πάρουμε θέση, οι Έλληνες της διασποράς και όχι η διακομματική επιτροπή. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι θέλουμε και το τι επιδιώκουμε με την «ψήφο» μας. Η διακομματική επιτροπή της βουλής των Ελλήνων κατέληξε σε μια συμφωνία. Ποιον ωφελεί όμως η «διακομματική συμφωνία»; Εμάς τους απόδημους, ή τα ίδια τα ελληνικά κόμματα; Ένας φίλος μου, δημοσιογράφος και ανταποκριτής τηλεοπτικού καναλιού, μου ζήτησε να απαντήσω με 10-15 σειρές πάνω σ' αυτά τα ερωτήματα. Δεν είναι όμως δυνατόν. Το πρόβλημα της «ψήφου» μπορεί να λυθεί με διάφορους τρόπους. Πως έλυσαν οι άλλες χώρες π.χ. Ιταλία, αυτό το θέμα; Πάντως η λύση που θα βρεθεί, όποια και να είναι αυτή, δεν πρέπει να δημιουργήσει νέα και μάλιστα σοβαρότερα προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο προτείνω την διεξαγωγή μιας επιστημονικής ΗΜΕΡΙΔΑΣ, όπου εμείς οι απόδημοι θα ερευνήσουμε όλες τις πτυχές του θέματος και θα κατασταλάξουμε σε κάποια τεκμηριωμένα συμπεράσματα, τα οποία και θα προτείνουμε στην διακομματική επιτροπή. Προσωπικά σε μια τέτοια ΗΜΕΡΙΔΑ θα πρότεινα:

Η «ψήφος» πρέπει να δοθεί σε όλους τους απόδημους Έλληνες, έτσι όπως καθορίζει το Ελληνικό Σύνταγμα. Έτσι εξασφαλίζεται η ενότητα του απανταχού της γης Ελληνισμού. Και για να εξασφαλίσουμε επίσης την ενότητα ανάμεσα στους εκτός και εντός Έλληνες, πρέπει στις συζητήσεις μας να προβάλουμε ρεαλιστικά επιχειρήματα. Η «ψήφος» του απόδημου δεν μπορεί να είναι ισότιμη με την ψήφο του ενδοκρατικού Έλληνα. Η «ψήφος» του απόδημου

έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα. Είναι ένα μέσο, ανάμεσα σε άλλα, που δηλώνει και ενισχύει την σύνδεση του απόδημου Ελληνισμού με την Ελλάδα. Δεν αλλοιώνει, και εκ των πραγμάτων, δεν μπορεί να αλλοιώσει τον συσχετισμό των ψηφοφόρων του ελλαδικού χώρου.

Και αυτό το σκεπτικό

(Ακόμη και στην περίπτωση, που η ψήφος του απόδημου ήταν ισότιμη με την ψήφο του εντός Ελλάδος Έλληνα, αποκλείεται εντελώς η περίπτωση να συμμετάσχουν στις εκλογές μεγάλες μάζες Ελληνοαμερικανών, Ελληνό-Ευρωπαίων και Ελληνο-Αυτραλών, τα τρισέγγονα δηλαδή των άλλοτε Ελλήνων μεταναστών, για να μπορέσουν να καθορίσουν ή να επηρεάσουν την ελληνική πολιτική. Αυτό αποδεικνύεται και από τα στατιστικά στοιχεία και από τις εμπειρίες που αποκτήσαμε, όσον αφορά την συμμετοχή των Ελλήνων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές στην Γερμανία, που είναι πέρα ως πέρα απογοητευτικές. Αλλά και η συμμετοχή στις τελευταίες εκλογές των Ελλήνων που ζουν στην Ελλάδα δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική. Από τους εκατό ψηφοφόρους μόνο οι 58 πήγαν στις κάλπες. Και η σημερινή Κυβέρνηση δεν συγκεντρώνει ούτε το ¼ των Ελλήνων ψηφοφόρων. Η Δημοκρατία σαν σύστημα βρίσκεται λοιπόν σε μια μεγάλη και παγκόσμια κρίση. Και αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται δυστυχώς με την συμμετοχή ή όχι των απόδημων Ελλήνων στις εθνικές εκλογές. Οι απανταχού Έλληνες φέρουν, λόγω κληρονομιάς, μεγαλύτερη ευθύνη για τη σωτηρία της Παγκόσμιας Δημοκρατίας. Και αυτός θα πρέπει να είναι ο νέος, ο κύριος στόχος του ΣΑΕ. Η ΕΕΕ.ΒΒ, μέλος του απενεργοποιημένου σήμερα ΣΑΕ, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επανεκκίνηση του ΣΑΕ και για αυτό το σκοπό θα αξιοποιήσει την συζήτηση που ήδη έχει ξεκινήσει πάνω στο θέμα της «ψήφου». Η ανθρωπότητα χρειάζεται μια πλατιά λαϊκή εγρήγορση. Γιατί αλλιώς ο Trump δεν θα είναι η εξαίρεση του σήμερα αλλά ο κανόνας του αύριο. Άρα ο βασικός μας προσανατολισμός δεν πρέπει να είναι απλώς η «ψήφος» του απόδημου αλλά η «ψήφος» του απόδημου και η διασφάλιση της απανταχού ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ).

Εμείς αυτό που επιδιώκουμε με την «ψήφο», είναι μια καλύτερη σύνδεση, επαφή και επικοινωνία των αποδήμων με την Πατρίδα. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να επανεξετάσουμε και τον θεσμό ΣΑΕ. (Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού). Ο θεσμός αυτός, αφού διαπιστωθούν και διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην διάλυσή του, πρέπει, κατά την γνώμη μου, να επαναλειουργήσει.

ΣΑΕ και Ιντερνέτ πάνε μαζί

Κρίμα που το ΣΑΕ ξεκίνησε κάπως «στραβά». Τώρα σταμάτησε να λειτουργεί, και η επανεκκίνησή του εδώ και χρόνια καθυστερεί. Πιστεύω πως η ΕΕΕ.ΒΒ, με βάση την εισήγηση που κάναμε στην 4^η Συνδιάσκεψη το 2001 στην Θεσσαλονίκη, μπορεί να βοηθήσει στην επανεκκίνηση του ΣΑΕ στη βάση μιας νέας δομής.

Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ή να ξέρουμε εκ των προτέρων, είναι το πώς θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που θα μας προσφέρει το ζευγάρι Ίντερνετ-ΣΑΕ. Με άλλα λόγια: Δεν αρκεί να μάθουμε, π.χ., πόσοι Επιστήμονες στην Αμερική έχουν αρκαδική ρίζα. Πρέπει να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα που επισημαίνω στην εισήγηση. Και αυτά είναι: **Επικοινωνία, αλληλοενημέρωση, αλληλοϋποστήριξη και συνέργεια**. Τη φιλοσοφία του νέου ΣΑΕ την περιγράφει ο Γεώργιος-Στυλιανός Πρεβελάκης στο βιβλίο του: «ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ;».

Ειδικά πάνω σ' αυτό το θέμα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση, και μέχρι την ημέρα που θα γίνει η ΗΜΕΡΙΔΑ, αρχές του 2020, (όπου θα καλεστούν οι κ.κ. Γρηγόρης Νιώτης και του Γ.-Σ, Πρεβελάκης), να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση με το παρακάτω βίντεο.

<https://www.youtube.com/watch?v=2crL1cXNEzg>

Στουτγάρδη, 27.10.19

ΚΚ

