

Προς

- τα μέλη και φίλους της ΕΕΕ.ΒΒ
- τις ομοσπονδίες ελληνικών συλλόγων
- τα ΔΣ ελληνικών συλλόγων
- τα ελληνικά ΜΜΕ

Κοινοποίηση:
Ελληνική Πρεσβεία, Βερολίνο
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Στουτγάρδη
Ελληνική Κοινότητα Στουτγάρδης
Ελληνικό σχολείο S-Vaihingen

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Τα πάντα ρει

«μηδέποτε κατά τ' αυτό μένειν»*
Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος, περί τα 500 π.Χ.

Εἶναι μακρὺς ὁ δρόμος

Καὶ Ἕλληνες, καὶ Ἑλληνογερμανοὶ, καὶ Ευρωπολίτες, καὶ Κοσμοπολίτες

ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ ΑΛΛΟΘΡΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

„Segelnd auf weindunklem Meer hin zu Menschen anderer Sprache“

Hagen Bonifer zitiert Homer, „Eiserner Steg“-Brücke in Frankfurt

Π ρ ό σ κ λ η σ η

Εορταστική και Ενημερωτική Βραδιά για τα 25 Χρόνια της ΕΕΕ.ΒΒ

Στις 31 Ιανουαρίου 2019-, 17.00 έως 22.00 η ώρα

στο ΜΕΖΕ-ΜΕΖΕ Obere Waiblinger Str. 110, 70374 Stuttgart, tel. 0162 6985300

ΕΕΕ.ΒΒ-25-ΧΡΟΝΙΑ

31.01.1994-31.01.2019

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,
αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΕΕΕ.ΒΒ θα διοργανώσει στις 31.01.19 ΕΚΔΗΛΩΣΗ με το παραπάνω θέμα. Ἐλληνες της Γερμανίας: Ποιοί είμαστε τελικά εμείς οι Ἕλληνες της Γερμανίας; Απαντήσεις θα δώσουν (θα προσπαθήσουν να δώσουν) οι εισηγητές. Και ίσως αυτές οι απαντήσεις να είναι κρυμμένες μέσα στους τρεις κάπως «φιλοσοφικούς» υπότιτλους. Αν ψάξουμε, θα τις βρούμε.

Αλλά σ' αυτή τη συνάντηση δεν θα αρκεστούμε μόνο «στα πάντα ρει». Στόχος μας είναι να επηρεάσουμε την ίδια τη ροή των πραγμάτων. Να καθορίζουμε εμείς την κατεύθυνση και την ταχύτητα της ροής. Της οποιαδήποτε ροής. Ναι. Αυτό γίνεται με την Δημοκρατία. Αλλά ποια Δημοκρατία; . Γιατί αυτή η μεγάλη ΕΛΛΗΝΙΔΑ που έφυγε από την Ελλάδα για να κυβερνήσει με δικαιοσύνη τους λαούς του κόσμου, σήμερα κυβερνιέται η ίδια από τους εχθρούς της. Την ταλαιπωρούν, τη διώχνουν, την κακοποιούν και την εξευτελίζουν. Και η Ελλάδα Μάννα της; Και εμείς οι κοσμοπολίτες «συμπατριώτες» της; Ποια είναι η αντίδρασή μας; Ποια είναι η μέριμνά μας; Μια συνάντηση και μια επιστημονική-φιλοσοφική συζήτηση δε φτάνει.

Η προστασία της Δημοκρατίας είναι υπόθεση όλων των ανθρώπων. Αλλά για μας τους Έλληνες είναι ιερό καθήκον. Όταν θίγεται η Δημοκρατία, ο Έλληνας αντιδρά, αντιστέκεται και παρεμβαίνει. «Η Δημοκρατία δεν είναι εύκολη διαδικασία. Αν δεν ξέρεις τι ψηφίζεις και γάιδαρος ακόμη μπορεί να βγει πρόεδρος» έλεγε ένας μεγάλος μας πρόγονος, πριν δυόμισι περίπου χιλιάδες χρόνια, περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας. **Αν δεν ξέρεις τι ψηφίζεις!**

Ο Σωκράτης έβλεπε τότε το μεγάλο κίνδυνο της Δημοκρατίας και μας προειδοποιούσε. Τη Δημοκρατία και τα μάτια σας, θα μας έλεγε σήμερα. Και τι θα του απαντούσαμε εμείς; Ποια θα ήταν η απάντηση της ΕΕΕ.ΒΒ; Σίγουρα θα δοθεί απάντηση στην συνάντηση και από τους εισηγητές και από τους παρευρισκόμενους. Και οπωσδήποτε από την ΕΕΕ.ΒΒ. Τα πάντα ρει, ισχύει και για την μορφή οργάνωσης του Κοσμοπολίτη Έλληνα Επιστήμονα.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος.

Με εκτίμηση
Δρ. Κώστας Καρράς