



Βέροια, 05.09.19. στα γενέθλια του ανεπιού Άρη Λασκάρογλου.

Αγαπητέ Τάσο σε χαιρετώ,

Στην εκδήλωση των «Παυλείων» στην Βέροια συναντηθήκαμε για πρώτη φορά. Μου θύμησες κάποιον παλιό μου φίλο από την εποχή των Λαμπράκηδων και πολύ θα επιθυμούσα να ήσουν ένας δικός μας υποψήφιος. Αλλά εσύ με ξάφνιασες. «Μα τι γυρεύει ένας Che Guevara στην Νέα Δημοκρατία;» σε ρώτησα με απορία και με κάποια σχετική απογοήτευση. Δεν σου κρύβω πως μου άφησες μια συμπαθητική εικόνα. Στην δεύτερη συνάντησή μας στο πανηγύρι της Φυτιάς ήσουν ήδη βουλευτής. Σε ένα πανηγύρι ο κόσμος διασκεδάζει και δεν συζητά προβλήματα. Σου υποσχέθηκα όμως πως θα σε ενημερώσω γραπτώς για τα προβλήματα που έχουμε εμείς οι Έλληνες της Στουτγάρδης π.χ. Ελληνικό Λύκειο και άλλα και πολύ θα θέλαμε την βοήθειά σου. Σε ευχαριστώ για την θετική απάντησή σου. Πιο αναλυτικά θα σου γράψω από την Στουτγάρδη.

Για σήμερα μόνο ένα θέμα. Το πρόβλημα που απασχολεί όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός Ελλάδας, είναι το γνωστό σε όλους μας «Φακελάκι». Είναι ντροπή για έναν λαό που είναι κληρονόμος ενός τόσο μεγάλου πολιτισμού, αντί να αγωνιστεί για ένα καλύτερο κρατικό σύστημα υγείας, να χρησιμοποιεί το «Φακελάκι» σαν εναλλακτική και μάλιστα για πολλούς, νόμιμη λύση. «Αυτός πολύ αγαπάει την γυναίκα του. Τον ίδιο τον διευθυντή του ΑΧΕΠΑ πλήρωσε για να την εξετάσει». Με άλλα λόγια το «Φακελάκι» έχει αντικαταστήσει τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Όμως τι γίνεται με αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν;

Εδώ, αγαπητέ Τάσο, μπορεί να συμβεί το παρακάτω: Χτες βράδυ σε ένα εστιατόριο της Φυτιάς συνάντησα τον άτυχο πατέρα, που για την γέννα του παιδιού του επέλεξε, παρά την έντονη αντίδραση της γυναίκας του, την κρατική κλινική. Η αναπηρία του παιδιού θα μπορούσε να αποφευχθεί. Και τώρα ο δυστυχής πατέρας τα έχει βάλει με τον εαυτό του. Την περίπτωση αυτή την γνωρίζουν όλοι στην Φυτιά. Αλλά πόσοι γνωρίζουν, πως το λάθος δεν το έκανε ο πατέρας;

Οι υπερφορτισμένες και οι από άποψη προσωπικού ελλειμματικές κρατικές κλινικές χρειάζονται αναδιοργάνωση και κρατική οικονομική ενίσχυση. Εάν ένα μικρό μέρος των χρημάτων που ξοδεύουν οι Έλληνες με τα Φακελάκια τα επένδυε το κράτος στην εξυγίανση του υγειονομικού κρατικού συστήματος τότε και μόνο τότε θα απαλλαχθούμε από αυτήν την «επιδημία». Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με το κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα για να απαλλαχθούν οι γονείς από τα έξοδα και οι μαθητές από την ταλαιπωρία των φροντιστηρίων. Η λύση αυτών των δύο βασικών προβλημάτων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυγίανση του δημοκρατικού συστήματος στην Ελλάδα. Αναρωτήθηκες ποτέ Τάσο γιατί οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας λέγονται Καραμανλής, Παπανδρέου και Μητσοτάκης;

Ελπίζω του χρόνου στο πανηγύρι της Φυτιάς να ξανανταμώσουμε. Εκτός και αν σε φέρουμε νωρίτερα στην Στουτγάρδη.

Χάρηκα που σε γνώρισα

Κωνσταντίνος Καρράς, Vivaldiweg 6, 70195 Stuttgart, Handy 0049-1735940055

Πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Στουτγάρδης και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Νυν πρόεδρος «Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων και Διανοουμένων Βάδην Βυρτεμβέργης α. Σ.»