

Stuttgart, 27.01.22

Holocaust-Gedenktag

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος

Die Religionen und die Wissenschaft

Die Wissenschaft hat die Genesis, die Entstehung des Kosmos, erforscht. Alles was nach dem Urknall vor 13.7 Milliarden Jahren passiert ist, ist gut geklärt. Man hat die Erde und viele schwarzen Löcher entdeckt. Das Eine ist sicher das Paradies. Ob die dunkle Materie die Hölle sei?

Albert Einstein und Stephen Hawking sind gläubiger Menschen gewesen. Sie meinten: Der Urknall könnte Gottes Wille sein.



Aber wenn das alles so entstanden ist, sollten wir unsere Religionen nicht den wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge anpassen? Wir leben doch alle im Paradies. Und glücklicherweise die Hölle ist zig Lichtjahre weit weg.

Warum halten wir uns an Religionstexte, die vor Tausend Jahren geschrieben worden sind fest? Als Aristoteles noch meinte, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums war? Die Anpassung der Religionen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Antisemitismus verschwinden lassen.

Es ist Zeit darüber ernsthaft nachdenken.



Θρησκείες και επιστήμη

Η επιστήμη έχει μελετήσει την προέλευση του σύμπαντος. Όλα όσα συνέβησαν μετά τη Μεγάλη Έκρηξη πριν από 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια είναι κατανοητά. Η Γη και πολλές

μαύρες τρύπες έχουν ανακαλυφθεί. Η Γη είναι σίγουρα ο παράδεισος. Άγνωστο αν η σκοτεινή ύλη είναι η κόλαση.

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν και ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν πιστοί άνθρωποι. Άφησαν να εννοηθεί πως: Η Μεγάλη Έκρηξη θα μπορούσε να είναι η θέληση του Θεού.

Αλλά αν όμως έτσι προέκυψαν όλα, δεν θα έπρεπε να προσαρμόσουμε και εμείς τις θρησκείες μας σύμφωνα με τα επιστημονικά ευρήματα; Εξάλλου, όλοι ζούμε στον παράδεισο. Και ευτυχώς που η κόλαση είναι δεκάδες έτη φωτός μακριά.

Γιατί λοιπόν παραμένουμε σε θρησκευτικά κείμενα που γράφτηκαν πριν από χίλια χρόνια; Όταν ο Αριστοτέλης πίστευε ακόμα ότι η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος; Η προσαρμογή των θρησκειών είναι πολύ πιθανό να εξαφανίσει τον αντισημιτισμό.

Δεν είναι καιρός να το σκεφτούμε σοβαρά;

ΚΚ