

Αγαπητοί φίλοι του ΣΑΕ, (του παλιού και του νέου ΣΑΕ).

"ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", (15.11.21)

Ναι! Αυτή η ημερίδα ήταν ενδιαφέρουσα και ενημερωτική.

Παρακολούθησα μέσω βίντεο την 9ωρη ημερίδα. Όλες οι ομιλίες ήταν εξαιρετικές και ενδιαφέρουσες. Δύο όμως ήταν κατά την γνώμη μου πολύ υψηλού επιπέδου. Αυτή του καθηγητή ΑΠΘ κ. Χασιώτη και αυτή του κ. Κουφουδάκη από το ΑΧΕΠΑ.

Ο πρώτος μίλησε για την ελληνική διασπορά αρχίζοντας από τα χρόνια μετά την άλωση της Πόλης. Ο δεύτερος για την ζωή, την εξέλιξη, την προσαρμογή, την ενσωμάτωση και τη, σε μεγάλο βαθμό, αφομοίωση των Ελλήνων των ΗΠΑ στην αμερικανική κοινωνία. Μίλησε επίσης για την εξαφάνιση της ελληνικής γλώσσας από τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες και έθιξε, με ένα έξυπνο παράδειγμα, το θέμα της ελληνικότητας, αναφέροντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Κρίμα που παρόμοιες αναλύσεις για τα άλλα δύο μεγάλα κέντρα του Απόδημου Ελληνισμού, Αυστραλία και Ευρώπη, έλειπαν από την Ημερίδα. Θα πρότεινα, λοιπόν, αυτό το βίντεο να το δουν όλοι οι Έλληνες Διανοούμενοι της Διασποράς και με βάση αυτού του υλικού να κάνουμε μια διαδικτυακή συζήτηση για τα θέματα που μας απασχολούν.

Επειδή όμως τις εννέα ώρες ομιλίες δεν μπορούμε να τις επεξεργαστούμε όλες μαζί, ας αρχίσουμε με την ομιλία του κ. Χασιώτη και αμέσως μετά με αυτήν του κ. Κουφουδάκη.

Με τις ομιλίες τους οι ομιλητές δίνουν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα της ελληνικής διασποράς. Οι αναλύσεις αυτές μας βοηθούν να εκτιμήσουμε καλύτερα τις δυνάμεις μας και κατά συνέπεια να προσαρμόζουμε καλύτερα και τους μελλοντικούς μας στόχους, έτσι που οι στόχοι αυτοί τελικά να γίνονται περισσότερο ρεαλιστικοί.

Ημερίδα και ΣΑΕ.

Την ημέρα που διεξαγόταν η Ημερίδα, στις 15.11.21, το ΣΑΕ Αυστραλίας και οι ελληνορθόδοξες Κοινότητες έστειλαν επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση και ζητούσαν από αυτήν την ίδρυση Υπουργείου Απόδημου Ελληνισμού. Πάνω από το 1/3 των Ελλήνων ζει εκτός του ελλαδικού χώρου. Ένα Υπουργείο που θα μελετούσε, θα εξέταζε και θα εφάρμοζε στρατηγικές για την καλύτερη, για την μέγιστη αξιοποίηση αυτού του πολύτιμου προσωπικού υλικού της διασποράς, θα ήταν προς όφελος και των δυο πλευρών. Των εντός και των εκτός Ελλάδος Ελλήνων.

Είναι γνωστό, πως η ΕΕΕΔ.ΒΒ στην οποία ήμουν μέχρι προ ολίγου πρόεδρος, από την ίδρυση του ΣΑΕ, το 1995, και σε συνδυασμό με την σχεδόν ταυτόχρονη εφεύρεση του διαδικτύου έβλεπε αυτό το τρίπτυχο, Διασπορά – ΣΑΕ - Διαδίκτυο, ως το κλειδί της επιτυχίας. Γι αυτό και εγώ προσωπικά ενδιαφέρομαι και αγωνίζομαι για την

επαναδραστηριοποίηση του ΣΑΕ. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσω: χωρίς την συμπαράσταση ούτε της ελληνικής πολιτείας αλλά ούτε και της πλειοψηφίας των Ελλήνων Επιστημόνων.

Στον χαιρετισμό του στο άνοιγμα της ημερίδας ο Υφυπουργός Εξωτερικών αφιέρωσε μόνο 39 δευτερόλεπτα για το ΣΑΕ. Πρότεινε δε, εμείς οι απόδημοι να ενδιαφερθούμε και να αναλάβουμε την Οργάνωση, την Λειτουργία και την Χρηματοδότηση του ΣΑΕ. Είναι η πρόταση του αρμόδιου για θέματα της διασποράς Έλληνα Υφυπουργού κ. Ανδρέα Κατσανιώτη.

Αυτή η πρόταση πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης στο χώρο των αποδήμων. Όμως, προτού ξεκινήσουμε έναν διάλογο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να διευκρινίσουμε τον ρόλο του ΣΑΕ.

Την θέση μου την έχω γνωστοποιήσει σε προηγούμενα κείμενα. Θα την παραθέσω ακόμη μια φορά και στο παρόν κείμενο, εν συντομία: Οι Έλληνες Απόδημοι οφείλουν να είναι και να γίνουν πρεσβευτές του Ελληνικού Πολιτισμού. Δηλαδή να αντιπροσωπεύουν και ταυτόχρονα να διαδίδουν τον Ελληνικό Πολιτισμό στις χώρες που ζουν. Ειδικά για το ρόλο του Δικτύου Επιστημόνων και Διανοουμένων είμαι πολύ σαφής. Οι Έλληνες Επιστήμονες και Διανοούμενοι πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και να έχουν οπωσδήποτε βασικές γνώσεις του πολιτισμού και της ιστορίας της χώρας που ζουν.

Χωρίς αυτές τις γνώσεις δεν μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο του Πρεσβευτή (βλ. Μπαμπινιώτη). Όμως, είναι δυνατόν ένας Επιστήμονας παράλληλα με τη δουλειά του να μπορεί να σπουδάσει την ιστορία του Ελληνικού Έθνους; Μια ιστορία 8.000 χρόνων; Όχι, δεν είναι δυνατόν. Γι αυτό και κάνω την πρόταση για το «ιστορικό διαβατήριο». Πάνω από 300 Έλληνες ακαδημαϊκοί έγραψαν την Ελληνική Ιστορία σε περίπου 8.000 σελίδες. Μια επιστημονική περίληψη σε μέγεθος, όχι πάνω από 200 σελίδες, είναι το βιβλιάρκι που, μάλιστα προτού γεννηθεί, το ονόμασα «ιστορικό διαβατήριο». Και πιστεύω πως με την επαναδραστηριοποίηση του ΣΑΕ θα βρεθούν Έλληνες ιστορικοί που θα υλοποιήσουν αυτήν την ιδέα.

Ημερίδα και Ελληνικότητα

Η προαναφερόμενη μερίδα (15.11.21) ασχολήθηκε περισσότερο με τους ελληνικής καταγωγής απόδημους. Πχ. πόσα ελληνικά ονόματα βρέθηκαν σε καταλόγους: εφοπλιστών, πανεπιστημιακών καθηγητών, πολιτικών κτλ. Με αυτήν την μέθοδο μένουν έξω όλα τα μη ελληνικά ονόματα σπουδαιών Ελλήνων πχ. Αντετοκουμπο, Κουν, Κοχ κτλ. Αυτή η αδυναμία επισημάνθηκε στην ημερίδα από τον κ. Κουφουδάκη.

Επίσης, η μέθοδος, ας την ονομάσουμε, «ελληνικό-όνομα», δεν μας βοηθάει να βρούμε μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων, που σήμερα οι ίδιοι τους ούτε καν γνωρίζουν ότι έχουν ελληνικές ρίζες. Όμως η επιστήμη, και εδώ αναφέρομαι στην Γενετική (DNA-Analyse), τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει εξελιχτεί σε τέτοιο επίπεδο που μέσα σε λίγα λεπτά, μπορεί να μάθει κανείς την καταγωγή του προπάππου του. Πχ. αν οι πρόγονοι

του Αχμέτ ήταν ελληνικής ή μογγολικής καταγωγής. Πχ. αν εγώ ή ο Κολοκοτρώνης είμαστε περήφανοι Αρκάδες ή έχουμε αλβανική καταγωγή.

Μια και προέρχομαι από αυτόν τον επιστημονικό χώρο, ήδη έχω αρχίσει να προβληματίζομαι με το θέμα της καταγωγής. Ποιοι Τούρκοι; ρωτάει ο Φραγκούλης. Και συμπληρώνω. Αν οι Αλβανοί είναι απόγονοι των Ιλλυριών και οι Ιλλυριοί είναι Έλληνες τότε δεν θα ρωτούσε πάλι ο Φραγκούλης: Ποιοι Αλβανοί;

Και εδώ πιστεύω, πως το ΣΑΕ μπορεί να φέρει μαζί όλους τους Έλληνες Γενετιστές που θα ήθελαν να ερευνήσουν αυτό το τόσο σημαντικό για τις ελληνοτουρκικές αλλά και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις πεδίο. Είναι πολύ νωρίς για να γράψουμε περισσότερα γι αυτή την έρευνα. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πως ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα.

Και πάλι προς τον κ. Υφυπουργό για το ΣΑΕ.

Το ΣΑΕ-Αυστραλίας αλλά και αυτό στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης λειτουργούν. Στο ΣΑΕ Ευρώπης και στις άλλες περιφέρειες παραιτήθηκαν χωρίς λόγο ορισμένα μέλη από τα Διοικητικά Συμβούλια. Για να γίνει ένα νέο ξεκίνημα, έτσι όπως το φαντάζεται ο Υφυπουργός, πρέπει να συγκληθεί μια Γενική Συνέλευση όπου τα παλιά ΔΣ θα απολογηθούν και θα παραιτηθούν. Ποιος μπορεί να καλέσει τα εκλεγμένα μέλη σε μια τέτοια Γενική Συνέλευση; Μόνο μια Γενική Συνέλευση μπορεί να λύσει τα πολλά νομικά προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στο ΣΑΕ. Να δώσει λύση στο σημερινό νομικό χάος.

Αναγνωρίζει η ελληνική πολιτεία πχ. το ΣΑΕ Αυστραλίας ή όχι;. Αναγνωρίζει πχ. η ελληνική πολιτεία την Γραμματέα του παγκοσμίου ΔΣ του ΣΑΕ κ. Όλγα Σαραντοπούλου ναι ή όχι;

Αναγνωρίζει εμένα που με εντολή της Γραμματέας και των άλλων ενεργών μελών του ΔΣ του ΣΑΕ ανέλαβα καθήκοντα συντονισμού του δικτύου Επιστημόνων και Διανοουμένων ναι ή όχι;

Επίσης, σε ποιον δήλωσε και παρέδωσε την παραίτησή του ο πρόεδρος του παγκοσμίου ΣΑΕ, ο πρόεδρος του ΣΑΕ-Ευρώπης και οι πρόεδροι των άλλων περιφερειών;

Εδώ βλέπω κ. Υφυπουργέ πολλές ακαταστασίες. Ακαταστασίες που μόνο η ΓΓΔΔΑΕ και τα εκλεγμένα από τις τελευταίες εκλογές ΕΝΕΡΓΑ μέλη των ΔΣ του ΣΑΕ μπορούν να αποκαταστήσουν. Πάντα σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ελλ. Συντάγματος.

Ας μην χάσουμε αυτήν την ευκαιρία.

Με εκτίμηση

Κώστας Καρράς

ΣΑΕ-Δίκτυο Επιστημόνων και Διανοουμένων

Το link είναι το ακόλουθο:

<http://www.academyofathens.gr/el/conferences/diaspora2021>